

ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιδρυτική Διακήρυξη



ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ

Όλα προέρχονται από μία ανάγκη, που δημιουργεί μία σκέψη μία έμπνευση. Στην Ιστορία των κοινωνιών, όποια καθεστώτα, όποια συστήματα, όποιες κυβερνήσεις δεν είχαν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και χαρακτήρα απέτυχαν. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι λαοί χωρίζονται σε στρώματα πολιτικοκοινωνικά με τους χαρακτηρισμούς, Δεξιός, Αριστερός, Κεντρώος, Ακραίος Δεξιός, Ακραίος Αριστερός, Φιλελεύθερος, Προοδευτικός, Συντηρητικός, Χριστιανοδημοκράτης, Σοσιαλδημοκράτης, Σοσιαλιστής Κομμουνιστής κλπ. Στην ουσία οι πολιτικοί διαχωριστικοί χαρακτηρισμοί-τίτλοι-λογότυπα αυτού του τύπου δηλώνουν και την ιδεολογία υποτίθεται του καθενός. Στην ουσία όλα αυτά είναι το περίβλημα, το “φαίνεσθαι”.

Ουσιαστικά η ιδεολογία του καθενός είναι ο τρόπος ζωής του, η ποιότητα της σκέψης του και η οικονομική του βάση. Στην παγκόσμια πραγματικότητα το 90% των πληθυσμών δουλεύουν για το χρήμα, που ως μέσον το χρησιμοποιούν να καλύπτουν τις ανάγκες των και το υπόλοιπο 10% απλά το χρήμα που έχουν συσσωρεύσει, δουλεύει για αυτούς.

Με έναν απλό κοινωνικό διαχωρισμό αυτοί που βρίσκονται στο 90% ανήκουν στους μη έχοντες, ή στους έχοντες τόσα που δεν τους φτάνουν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, δηλαδή οι ΦΤΩΧΟΙ, και στο άλλο 10% βρίσκονται οι έχοντες, δηλαδή οι πλούσιοι. Διότι π.χ ένας άνεργος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε αριστερός, ούτε δεξιός. Είναι απλά ΦΤΩΧΟΣ. Δύο εργαζόμενοι των 300, 600, 1000 κλπ απλά έχουν κοινό χαρακτηριστικό είναι ΦΤΩΧΟΙ. Δύο συνταξιούχοι των 500 έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι και οι δύο ΦΤΩΧΟΙ. Ένας αγρότης, ένας ταξιτζής, ένας φοιτητής, ένας οικοδόμος, ένας δάσκαλος, ένας γιατρός, ένας διανοούμενος, ένας καλλιτέχνης κλπ που παλεύει για επιβίωση είναι ΦΤΩΧΟΣ.

Κάτω από αυτό το σκεπτικό αποφασίσαμε να ενώσουμε όλα αυτά τα κοινωνικά στρώματα σε μια Λαϊκή Βάση και να δημιουργήσουμε το “ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, με συμμετοχικές διαδικασίες και με αποφάσεις συμμετοχικής Δημοκρατίας τα δίκια μας, για μια αξιοπρεπή διαβίωση, για μια Ανθρωποκεντρική κοινωνία, με Δημοκρατία, Εργασία, Αξιοπρέπεια,

Σεβασμό, Αλληλεγγύη, Ισονομία, για μια κοινωνία Ελεύθερη, Ειρηνική, χαρούμενη και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ!

Το Κίνημα Φτωχών Ελλάδος με βασικό φιλοσοφικό ιδεολογικό άξονα «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» και «Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟ» , τάσσεται με την μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, των ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ σε μία παλλαϊκή συσπείρωση για την ανατροπή της μιζέριας και της εξαθλίωσης!

Η πατρίδα μας βιώνει μια συνεχιζόμενη κρίση, αποτέλεσμα των επιλογών των κυβερνήσεων, τις τελευταίες δεκαετίες και μεθοδευμένα οδηγήθηκε με σταθερά βήματα στην σημερινή της παρακμιακή κατάσταση. Ψηφίζονται νόμοι που δεν είναι ανεκτοί από την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, ο οποίος φτωχοποιημένος παρακολουθεί απαθής τις αβάσταχτες γι αυτόν κοινωνικές εξελίξεις. Τα πάντα σχεδόν είναι υποθηκευμένα στο λεγόμενο "υπερταμείο", που ελέγχεται από ξένους παράγοντες, όπου και αυτό το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχασε την Δημοκρατική του αυτονομία και νομοθετεί με έζωθεν εντολές! Οικονομικοί ξένοι και ντόπιοι παράγοντες ελέγχουν σχεδόν τα πάντα, με αποτέλεσμα η φτωχοποίηση του Ελληνικού λαού να οδηγεί την Ελλάδα, την πατρίδα μας σε μία απέραντη Δουλοπαροικία. Οι νέοι ξενιτεύονται. Η έλλειψη και η εγκατάλειψη βασιλεύει παντού!

Στο μαζικό αυτό κίνημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι πολίτες, με βασική προϋπόθεση ότι ανήκουν στην οικονομική κατηγορία του πληθυσμού που είτε δεν έχουν τίποτα, είτε αυτά που έχουν δεν τους φθάνουν για να ζήσουν μια ζωή αξιοπρεπή και δεν έχουν πολιτικό βεβαρημένο παρελθόν!

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ